

Εισαγωγικό σχόλιο απο το "Ορθόδοξο Παρατηρητήριο"

Τον περασμένο Ιούλιο, ο Αρχιμανδρίτης και εφημέριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αμαρουσίου Π. Σαράντης Σαράντος, συνέταξε μία επιστολή με θέμα την "Κάρτα του Πολίτη".

Την οποία και ιεραρχικώς διαβίβασε δια του Σεβ. Μητροπολίτου Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού κ. Κυρίλλου προς : τον Μακ. Αρχιεπ. Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, τον πρόεδρο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και τους Σεβασμιώτατους Αρχιερείς της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Όπως γράψαμε και τότε (7 Ιουλίου 2010) σαν εισαγωγή:

"Πρόκειται για ένα κείμενο σοβαρώτατου πνευματικού προβληματισμού πάνω στο μείζονος σωτηριολογικής αλλά και κοινωνικής σημασίας ζήτημα της επιβολής κατοχής και χρήσης της λεγομένης "Κάρτας του Πολίτη".

Πριν δοθεί ως επιστολή προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, το κείμενο ετέθη στην κρίση πλειστων Αγιορειτών Πατέρων ώστε με τις παρατηρήσεις τους και τις συμβουλές τους να εμπλουτισθεί με τον απαιτούμενο για τις περιστάσεις συναινετικό τους και ωφέλιμο λόγο.

Αυτό που θα ευχηθούμε εμείς ως "Ορθόδοξο Παρατηρητήριο" είναι τα λόγια του Οσίου Γέροντος Παΐσιου του Αγιορείτου ( που έχουμε θέσει ως υπότιτλο στο ιστολόγιό μας) μαζί με την αναδημοσιευόμενη επιστολή του Π. Σαράντη να εισακουσθούν απο την Ιεραρχία της Εκκλησίας μας ώστε να νοιώσουν επιτέλους οι πιστοί ότι έχουν την στήριξη που ποθούν και ελπίζουν "

Μετά απο 3 μήνες έφτασε στα χέρια του Π. Σαράντη η απαντητική επιστολή του Μακαριωτάτου.Μόνο που δεν αφορούσε το κείμενο για την "Κάρτα του Πολίτη" αλλά απαντούσε σε μία άλλη επιστολή που είχε διαβιβάσει ο Π. Σαράντης ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ με θέμα τον ΑΜΚΑ.

Αυτό που αντιλαμβανόμαστε εμείς οι απλοί πιστοί , είναι ότι ο Μακαριώτατος και η Ιερά Σύνοδος έχουν άλλες "σοβαρώτερες" υποθέσεις με τις οποίες, κατά την αξιολόγησή τους, πρέπει να ασχοληθούν και χωρίς να το θέλουμε έρχονται στο μυαλό μας τα λόγια απο την επιστολή του μεγάλου Ρουμάνου Γέροντα Ιουστίνου Πάρβου που απευθυνόταν ,για το ίδιο κατ'ουσίαν ζήτημα,στον Ρουμανικό λαό:

" Δέν είναι δική μου αποστολή ως απλός μοναχός, κρυμμένος πάνω σέ ένα βουνό, νά σās κάνω γνωστούς αυτούς τούς κινδύνους που έρχονται πάνω στήν Έκ-κλησία του Χριστού, αλλά είναι τής Ιεραρχίας, τών μεγάλων αυτής τής Έκκλησίας. Άλλά εάν αυτοί δέ λένε τίποτα για αυτά τά πράγματα που νοιάζουν τό λαό, έχοντας άλλες πολύ πιό σημαντικές απασχολήσεις εκτός από αυτές, έγω δέν μπορώ νά προσπεράσω τή φωνή όλων σας, όσων μείνατε πιστοί στό λόγο του Ευαγγελίου του Χριστού και περιμένετε και μου ζητήσατε τή γνώμη μου απέναντι σ' αυτή τήν όδυνηρή πραγματικότητα τήν όποία ζοῦμε. " .

=====

Ο Π. Σαράντης διαβίβασε ΣΗΜΕΡΑ μία απαντητική επιστολή προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, την οποία μας απέστειλε πριν απο λίγο το φιλικό μας ιστολόγιο "Αναβάσεις" .

=====

## Απαντητική επιστολή του Π. Σαράντη Σαράντου στον Μακαριώ τατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώ νυμο

Μαρούσι Παρασκευή 17-9-2010 Μακαριώτατε, Ασπάζομαι εύλαβώς τήν Δεξιάν Σας. Έλαβα τήν απαντητική Σας επιστολή στις 6-9-2010 πού είχε συνταχθεί τή 27ή Ιουλίου 2010. Εκφράζετε εύχαριστία, γιατί Σας ενημερώνω περι ΑΜΚΑ. Η περι ΑΜΚΑ επιστολή μου εστάλη στη Σεπτή Μακαρότητά Σας πρό ενός έτους. Η νέα επιστολή μου Σας εστάλη μέ ημερομηνία 17-06-2010 δια τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ὁρωπού μέ θέμα «Η ἠλεκτρονική Κάρτα τοῦ Πολίτη». Επιτρεπόταν ἡ Ἱερά Σύνοδος νά ἀπαντήσει μέ πέντε σειρές εὐτελιζοντας τό περι ΑΜΚΑ θέμα; Ὡς εσχατολογικό θέμα ἀπαιτεῖ υπεύθυνη Συνοδική ἐν Ἀγίῳ Πνεύματι τοποθέτηση καί ὄχι τήν ἀπάντηση Ἐπιτροπῆς. Τό βιβλίο τῆς Ἱεράς Ἀποκαλύψεως ἐδόθη στόν ἠγαπημένο μαθητή τοῦ Κυρίου, τόν Ἰωάννη δι' Ἀγγέλου, ὥστε ἡ μαρτυρία του νά εἶναι ἀδιάψευστη. Καθίσταται ἔτσι γνωστό καί στόν πνευματικό κόσμο τῶν Ἀγίων Ἀγγέλων καί Ἀρχαγγέλων καί δέν μπορεῖ κανένα ἀπό τά λογικά ὄντα, τούς ἀνθρώπους καί τούς Ἀγγέλους, νά ἀμφισβητήσουν τήν Ἀγιοπνευματική καί Χριστοκεντρική ἀξιοπιστία του. Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός μᾶς διαφωτίζει γιά τά μέλλοντα συμβαίνειν ἐν τοῖς ἐσχάτοις ὄχι ἀπλῶς γιά νά γνωρίζουμε ἐμεῖς οἱ χριστιανοί περισσότερα ἀπό τούς ἀπίστους, ἀλλά ἐγκύρως πληροφορημένοι καί συνεπῶς εἰτοιμασμένοι, νά τοποθετηθοῦμε. Κάποιοι ἀφελῶς καί ἐπιπολαίως διατείνονται, ὅτι αὐτά πού γράφει ἡ Ἀποκάλυψη ἔτσι καί ἀλλιῶς θά συμβοῦν καί ὅτι ἐμεῖς δέν μπορούμε νά κάνουμε τίποτα. Ὑπονοοῦν ὅτι δέν θά ἀποφύγουμε τό σφράγισμα, ἐνῶ τό ἀντίθετο συμβαίνει. Ἀυτονόητη ἀλλά καί συγκεκριμένη εἶναι ἡ σύσταση νά μὴ σφραγισθοῦμε ἀπό τόν Ἀντίχριστο. Ταπεινῶς φρονοῦμε, ὅτι δέν θά διαθέτει χρόνο καί ὑπομονή «αὐτοπροσώπως» ὁ ἴδιος νά σφραγίσει μέ τό χάραγμά του ὅλους τούς ἀνθρώπους. Τά ὄργανά του ἤ λίγο πρὶν ἢ ἀσφαλῶς καί μετὰ τήν ἐγκατάστασή του θά κινητοποιηθοῦν γιά νά χαράξουν πάντας τούς κατοικοῦντας τό πρόσωπο τῆς γῆς. Τά σημεῖα τῶν καιρῶν τά ἔχουμε. Ὁ καιρός τῆς ἀποστασίας εἶναι δεδομένος. Ἢδη τό Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μέ ἀπόφασή του ἐγκρίνει ὡς ἐγκυρους τούς γάμους τῶν ὁμοφυλοφίλων. Τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, ὅπως τά ὀρίζει καί τό Σύνταγμα τῶν Ἑλλήνων καί τό Ευρωπαϊκό, κατάφωρα καταπατῶνται. Ὁ πολίτης ἀντιμετωπίζεται ὡς ἐχθρός τοῦ κράτους καί φορολογεῖται βάνουσα καί θά φορολογεῖται ἀβάσταχτα. Οἱ ἐργαζόμενοι ἀπολύονται ἀπό τίς ἐργασίες τους. Τά διαζύγια πολλαπλασιάζονται ἀφήνοντας τά παιδιά κατ' οὐσίαν ἀπροστάτευτα. Τά ναρκωτικά διακινούμενα ἀνετα σκορπίζουν τό θάνατο. Οἱ γυναῖκες μας καί τά κορίτσια μας πειθαναγκαζόμενες ἀπό τόν ἄμβωνα τῆς Νέας Εποχῆς, τήν τηλεόραση,

ξεγυμνώνονται, προκαλούν και 'εκπορνεύονται συμπαρασύροντας στην 'απώλεια τούς επίσης 'επιρρεπείς στην 'αμαρτία άνδρες.

Διεξάγονται πόλεμοι 'από τό διευθυντήριο τής Νεας Έποχής (Σερβία, 'Αφγανιστάν, Ιράκ, Συρία, Παλαιστίνη) χωρίς σοβαρές αιτιάσεις. Ποιές ' άλλες 'αποδείξεις χρειάζονται, ότι τό Μυστήριο τής 'ανομίας τελεσιουργείται κορυφούμενο, όπως τό 'εννοεί και τό περιγράφει και η 'Αποκάλυψη του Ιωάννη, του μαθητή που ποτέ δέν 'εγκατέλειψε τον Κύριο; 'Από 1ης 'Ιανουαρίου 2011 θά 'αρχίσει νά κυκλοφορεί η 'ηλεκτρονική Κάρτα του Πολίτη. Χωρίς αυτήν ο πολίτης δέν θά μπορεί νά 'έχει καμία σχέση μέ τή χώρα του, τό κράτος του, τις υπηρεσίες του, τις τράπεζες, αγορές, πωλήσεις, ασφάλεια, κίνηση. Θά μπορεί νά 'έχει πρόσβαση σ' ολόκληρο τό φάσμα τής ζωής, όταν 'αποδεχθεί τήν 'ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που οι ' πάντες γνωρίζουν, ότι όλο αυτό τό σύστημα λειτουργεί μέ βασικό κωδικό τον 'αριθμό 666, τό δυσώνυμο 'αριθμό του 'Αντιχρίστου. Τό 'ορθόδοξο ποιμνιο περιμένει Λόγο 'αληθείας και Λόγο παρηγορίας 'από τή Μητέρα 'Εκκλησία, τό Μακαριώτατο και τήν περι 'Αυτόν Σύνοδο των Αγίων 'Αρχιερέων. Μία 'εν Αγίω Πνεύματι 'απάντηση - τοποθέτηση θά ανακουφίσει και θά προσανατολίσει τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα. Δέν θά πρέπει η 'Ιερά Σύνοδος, η 'Μητέρα μας 'Εκκλησία νά πεί μιá κουβέντα, ένα Λόγο 'ερμηνευτικό, ποιμαντικό μέ βάση τά τεκταινόμενα και όλα τά σχετικά 'αγιογραφικά κείμενα; Δέν είναι δυνατόν ένας 'εκ των 'αρίστων και πεπαιδευμένων γραμματέων τής 'Ιερας Συνόδου ή ένας 'εκ των 'Ιεραρχών μας νά πάρει 'εulογία και νά συγκεντρώσει όλα τά 'αγιογραφικά χωρία τής Παλαιας και τής Καινης Διαθήκης μαζί μέ τά τής 'Αποκαλύψεως και νά μας δώσουν μιá 'έγκυρη γραμμή πλεύσεως 'εν μέσω κρίσεως; Ο θεοφώτιστος Γέροντας Παΐσιος 'έλεγε ότι, κάποιοι πνευματικοί θά φασκίωνουν τά πνευματικά τους παιδιά, όπως φασκίωναν παλαιότερα προστατευτικά τά μωρά, και θά τά 'αποτρέπουν 'από 'εσχατολογικούς προβληματισμούς. 'Ηδη 'όχι μόνο αυτό συμβαίνει, 'αλλά και ' άλλα χειρότερα προερχόμενα 'από χώρους 'αιρετικούς, τούς 'αναρρίθμητους τής Νεας Έποχής και πλανούν τούς 'αδαείς. Τό 'ιερό βιβλίο τής 'Αποκαλύψεως αναφέρει, ότι τό 'αντίχριστο ρεύμα του 'Αντιχρίστου θά πασχίσει νά παρασύρει μαζί του «εί δυνατόν και τούς 'εκλεκτούς». Κατά τό πρόσφατο παρελθόν η 'Ιερά Σύνοδος 'έιχε 'αποτρέψει τον κίνδυνο 'εκδόσεως 'ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Και τώρα που τά πράγματα και φαίνονται και είναι σοβαρά και 'επικίνδυνα η 'μητέρα μας 'Εκκλησία, η 'Αγία 'Ορθόδοξία μας, θά πρέπει νά διαφωτίσει τά τέκνα της, 'αλλιώς καθένας θά πορεύεται κατά τό δοκούν 'ανεξάρτητα, 'αυτόνομα, 'άλλοι οδηγούμενοι στην 'απώλεια και 'άλλοι στό 'Ιερό Μαρτύριο. Δέν 'έχουν τήν πρώτη 'εύθυνη για τά παραπάνω οι 'σεπτοι 'Ιεράρχες τής 'Εκκλησίας τής Ελλάδος; Γιατί τά πάντα νά μη λειτουργούν, όπως 'άριστα θεσμοθετημένα λειτουργούν μέσα στην 'Εκκλησία μας; Πάντα «'ευσχημόνως και κατά τάξιν» μέ 'εκκλησιαστική 'εulογία νά γίνονται πρós 'οικοδομήν του Σώματος τής 'Εκκλησίας μέ κεφαλή τον Χριστό μας και μέ συναγωνιστές 'εν Χριστώ τά μύρια πρόσωπα των 'εν Χριστώ 'αγωνιζομένων πιστών. Δέν 'εχθρευόμαστε 'εμείς, Μακαριώτατε, τούς 'άρχοντες μας, μολονότι η 'δική τους συμπεριφορά δέν είναι φιλίας και πρόνοιας πρós τον Έλληνα πολίτη. Προσευχόμαστε μέ 'ακακία ο 'Κύριος νά τούς

φωτίσει νά'εννοήσουν ποιά χώρα κυβερνοῦν, ποιά πνευματική περιουσία τριῶν, τεσσάρων ἢ πέντε χιλιάδων χρόνων διαχειρίζονται είτε τό καταλαβαίνουν είτε ὄχι. Δέν'ενθυμοῦνται ἴσως τίς θυσίες τῶν ἔθνομαρτύρων καί τῶν χιλιάδων μαρτύρων πού μέ τά ἄχραντα αἵματά τους πότισαν τή γῆ μας, οἰκουμένη καί μή, καί μᾶς τήν παρέδωσαν ἐλεύθερη, ἔνδοξη, «διδάσκαλον καί ὄφθαλμόν τῆς οἰκουμένης» κατά τόν Ἅγιο τοῦ αἰῶνα μας, τόν Ἅγιο Νεκτάριο. Ὅμως, ἄν τοὺς ἀγαπᾶμε (τοὺς ἄρχοντές μας) πρέπει μέ τήν καλή χριστιανική οἰμολογία μας, πού στηρίζεται ἀκλόνητα στό θεόπνευστο ἱερό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως καί ὄχι μόνο, νά τοὺς ζητήσουμε νά μή μᾶς παραδώσουν μέσω τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης ἀμαχητί στό παγκόσμιο κράτος τοῦ Ἀντιχρίστου. Ὅπως ἐπείσθησαν κατά τό παρελθόν, πρό εἰκοσαετίας περίπου οἱ ἄρχοντές μας καί ἀνέβαλαν τό χρόνο τῆς ἐκδόσεως ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, ἔτσι καί τώρα νά τοὺς ἐνημερώσουμε καί μέ ἐπιχειρήματα ἐκ τῆς ἱστορίας, ἀλλά καί μέ σύγχρονα, νά τοὺς δηλώσουμε, ὅτι δέν συμφωνοῦμε τώρα ἐν μέσω ὀικονομικῆς κρίσεως νά φυλακίσουμε τόν Ἕλληνα πολίτη στήν ἠλεκτρονική φυλακή. Ὅταν συνέλθουμε ἀπό τήν ὀικονομική κρίση, μέ νηφαλιότητα καί περισσότερη ὠριμότητα μπορούμε νά ξαναδοῦμε τό θέμα τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων. Ἄν δέν ἀντιδράσουμε υἱγιῶς τώρα, ἄμεσα, ἡρωικά, ἡ τύχη μας θά εἶναι προδιαγεγραμμένη: Ἀπώλεια, ἀπώλεια μαζί μέ τήν ὀικονομική, ἀπώλεια τοῦ θεανθρωπίνου πολιτισμοῦ μας, τῆς παιδείας μας, τῆς υἱψηλῆς ἔθνικῆς μας παραδόσεως καί διακύβευση τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας μας.

Μετά τοῦ ἐν Χριστῷ προσήκοντος σεβασμοῦ ἐλάχιστος ἐν πρεσβυτέροις ἀρχίμ. Σαράντης Σαράντος ἐφημέριος Ἱ.Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου

Αναρτήθηκε ἀπό ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ στις 8:38 μ.μ. ☐