

Απορεί σήμερα στην πλειοψηφία του ο κόσμος πώς και γιατί να υπάρχει ακόμα η Εκκλησία. Σπεύδουν λοιπόν πολλοί πρωτεργάτες με την ζωή και τον λόγο τους, να καταστρέψουν όποιο θεμέλιο, ώστε ο κόσμος σταδιακά να φτάσει σε μια «ωρίμανση».

Παρ' όλη όμως την ωρίμανση όλο και πιο συχνά μου έρχεται στο νού ο προφητικός λόγος «Δεν υπάρχει συνετός άνθρωπος, δεν υπάρχει κανείς που να αναζητεί τον Θεόν. Όλοι εξέκλιναν της ευθείας οδού και συγχρόνως διευθάρησαν» ψαλμ 13 2-3

Ο σύγχρονος άνθρωπος πλέον είναι φανερό ότι είναι αγχωμένος, διασκορπισμένος, διαλυμένος, στραπατσαρισμένος. Τα πνευματικά θέματα φαίνονται στα μάτια των πολλών αδιάφορα, οι αρετές απόμακρες και οι άγιοι ουρανοκατέβατοι.

Θέλω να θέσω λοιπόν κάποια ερωτήματα τα οποία περιμένω σοβαρά να απαντηθούν από ανθρώπους που θέλουν να λέγονται άθεοι.

- Γιατί οι αγνωστικιστές να ονομάζονται άθεοι;
- Τι έρευνα κάνατε και καταλήξατε ότι η Ορθοδοξία είναι θρησκεία;
- Γιατί ενώ μιλάτε για ελευθερία γνώμης, θεωρείτε ότι οι χριστιανοί δεν πρέπει να μιλάνε, ούτε σαν πολίτες; Που είναι η δημοκρατική φύση σας;
- Πως ερμηνεύετε, μέσα στα 300 πρώρα χρόνια, το μαρτύριο 12 εκατομμυρίων ανθρώπων στο όνομα του Χριστού;
- Γιατί τα μόνα επιχειρήματα που χρησιμοποιείτε είναι η λασπολογία και η μόνη θεολογία σας, η αντι-θεολογία;
- Αν η Π. Διαθήκη είναι εβραϊκή μυθολογία τότε γιατί είναι γεμάτη από ιστορικά γεγονότα, προτυπώσεις, συγκεκριμένες προφητείες και Ορθόδοξη θεολογία;
- Γιατί συνδέετε τις διεστραμμένες αντιλήψεις και την αντιχριστιανική συμπεριφορά «χριστιανών» με την ουσία της Ορθοδοξίας;
- Γιατί ενώ μιλάτε για «ανοιχτά» μυαλά δεν ανοίγετε το μυαλό σας να καταλάβετε την αγάπη και την πρόνοια του Θεού, πράγματα που φαίνονται από παντού και με πολλούς τρόπους;
- Γιατί κατηγορείτε τα σύμβολα και τους τύπους; Η δεν γνωρίζετε τι είναι η Εκκλησία στην ουσία της ή θέλετε να συκοφαντήσετε και να πετάξετε λάσπη.
- Γιατί τα όσα λέτε προέρχονται από ότι σκέφτεστε και ότι ακούτε και όχι από έρευνα;
- Γιατί υποστηρίζετε ότι η επιστήμη αντιβαίνει στα πιστεύω της Ορθοδοξίας; Μήπως ανακάλυψε ότι δεν υπάρχει αγιότητα και μεταθανάτιο ζωή; Ή μήπως δεν υπάρχουν επιστήμονες που ευλαβούνται τον Θεό;
- Γιατί διαδίδετε ότι δεχτήκαμε εμείς πλύση εγκεφάλου και ότι σε εσάς δεν συμβαίνει αυτό.
- Νομίζετε ότι εμείς πιστεύουμε στον Θεό τον οποίο εσείς απορρίπτετε;
- Γιατί ενώ καυχίστε για ορθολογισμό και τετράγωνη λογική ασχολείστε με ζώδια, τύχη ακόμα και καθαρή σατανολατρεία;
- Τι αξίες και πρότυπα έχετε εσείς να προβάλλετε;

Αναγνώστου Κωνσταντίνος