

Απόστρατος αρχηγός ΓΕΝ ο κ. Αντωνιάδης έλαβε το «θάρος» να δώσει συνέντευξη στο περιοδικό «ΔΑΥΛΟΣ» (τ. Οκτωβρίου), στην οποία διακήρυξε ότι «ο Χριστιανισμός είναι αιμοδιψής θρησκεία που έσφαξε τη μισή ανθρωπότητα»! Αμέσως έγινε πρόσωπο ενδιαφέρον για τις σαβουροεκπομπές και αρκετοί τηλεπαρουσιαστές βρήκαν ενδιαφέρουσες τις απόψεις του! Κάποιοι βέβαια τόλμησαν να παρατηρήσουν ότι αυτές συνιστούν προσβολή κατά του ελληνικού λαού, αλλά αυτό για τους παντοδύναμους, ανεργάτιστους και ελάχιστους αριθμητικά νεοεποχίτες διεθμιστές αποτελεί ασήμαντο γεγονός μπροστά στην ελευθερία έκφρασης της γνώμης! Γι' αυτό και επέκριναν τον αντιπρόεδρο της Βουλής για την πρότασή του να αρθεί ο τίτλος του επιτίμου αρχηγού ΓΕΝ από τον παρεκτραπέντα. Βέβαια καλό είναι να συνειδητοποιήσουν όλοι ότι είναι απαράδεκτη, από ορθόδοξη άποψη, η διεκπεραίωση θεμάτων πίστεως δια της κοσμικής ισχύος. Όσοι υποστηρίζουν το αντίθετο αγνοούν ότι μεγαλείο της Ορθοδοξίας είναι η ελευθερία! Πέραν αυτού το σύγχρονο ελληνικό κράτος δεν πείθει ότι αποδέχεται τις αξίες του Ευαγγελίου. Συνεπώς από μια άποψη ο επίτιμος αρχηγός του ΓΕΝ εκδήλωσε επί τέλους στοιχειώδη συνέπεια υπερβαίνοντας την πολύχρονη υποκρισία του!

Η Εκκλησία μας έχει κατατάξει μεταξύ των αγίων της πολλούς στρατιωτικούς, όπως τους Δημήτριο, Γεώργιο, Μερκούριο, Θεοδώρους, στρατηλάτη και τήρωνα, Αρτέμιο. Όλοι τους στο άνθος της νιότης καταφρόνησαν τιμές και αξιώματα, περιφρόνησαν τις απειλές για βασανιστήρια και τα υπέμειναν με ανδρεία και καρτερία ποτίζοντας τη γη με το αίμα τους (το δικό τους αίμα)! Το συναξάρι του αγίου Γεωργίου που μαρτύρησε επί Διοκλητιανού είναι η πλέον αποστομωτική απάντηση στους επικριτές της πίστης προς τον Χριστό. Γι' αυτό οι άγιοι αποτελούν κάρφος στα μάτια των μικροψύχων ιστορικών και ιστοριογραφούντων, κοινωνικών αναλυτών και φιλοσόφων του σαλονιού. Οι άνθρωποι σπάνια αποδέχονται τον συνάνθρωπό τους που παραμένει σταθερός στο πιστεύω του ακόμη και με τίμημα την ίδια του τη ζωή. Απεναντίας στρέφουν την προσοχή τους πάντοτε στους ριψάσπιδες εκείνους, τους προδότες, που καλύπτουν τη δίψα τους για ισχύ, τιμές, αξιώματα και πλούτη, κάτω από τον πέπλο της θρησκείας ή της ιδεολογίας! Και φυσικά δεν είναι διόλου σπάνια στην ιστορία τα πρόσωπα αυτά.

Όταν ακόμη ο Θεός δεν μας είχε ανασύρει από την αφάνεια για να μας ξανακάνει κράτος, δεν υπήρχαν κυβερνήσεις και επιτελεία. Τότε κάποιοι «αιμοδιψείς» χριστιανοί πήραν τα όπλα και όρμησαν κατά των Τούρκων. Μεταξύ αυτών και πολλοί ναυτικοί, όπως ο Κανάρης, ο Μιαούλης, η Μπουμπουλίνα, ο Σαχτούρης, ο Παπανικολής. Ο πρώτος μετάλαβε στο ναό των Ψαρρών και μετά γονατιστός μπροστά στην εικόνα του «αιμοσταγούς» Χριστού έδωσε την υπόσχεση να πεθάνει. Και με την απόφαση αυτή, ατρόμητος μπροστά στον κίνδυνο, πλεύρισε με το μπουρλότο του την τουρκική ναυαρχίδα και την μετέτρεψε σε παρανάλωμα του πυρός. Στα ίχνη αυτών των «αιμοσταγών» ηρώων μας ο ναύαρχος Ιατρίδης, διοικητής του υποβρυχίου «Παπανικολής» καταπόντισε (αναιμάκτως) πολλά εχθρικά πλοία.

Όταν, στην πρόσφατη ιστορία, χριστιανοί κλήθηκαν από εκπροσώπους αθέων καθεστώτων να αποκηρύξουν την πίστη τους, προκειμένου να απαλλαγούν από τις ταλαιπωρίες των στρατοπέδων αντιφρονούντων, παρέμειναν στη συντριπτική τους πλειονοψηφία εδραίοι στην πίστη και υπέφεραν αγόγγυστα τις κακουχίες. Αλλά το ίδιο και κάποιοι «άθεοι» που κλήθηκαν από εκπροσώπους «χριστιανικών» κρατών να αποκηρύξουν με δήλωσή τους την ιδεολογία τους, προτίμησαν να παραμείνουν στα ξερονήσια!

Ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΝ, κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης θητείας του στις ένοπλες

Δυνάμεις της χώρας μας, έδωσε όρκους επί του Ευαγγελίου και έλαβε μέρος σε θρησκευτικές τελετές. Για την εφήμερη δόξα αποφάσισε να «παίξει» θέατρο μη βρίσκοντας τη δύναμη να καταγγείλει τότε τους «αιμοδιψείς» χριστιανούς συναδέλφους του αξιωματικούς και απλούς ναύτες. Και τώρα πλέον που η επικοινωνία του πιθανόν να έχει περιοριστεί στον θυρωρό της πολυκατοικίας που διαμένει ζήλωσε άλλου είδους δόξα, τη δόξα του αρνητού! Αραγε θα έδειχνε το ίδιο θάρρος, αν γνώριζε ότι την επομένη θα τον καλούσε να απολογηθεί η «Ιερή εξέταση»; Και αν αγνοώντας τις συνέπειες έδινε τη συνέντευξη, θα παρέμεινε σταθερός στις αρχές του, αν στη συνέχεια τον καλούσε ο δήμιος που βασάνισε τον άγιο Γεώργιο;

Καλό όμως είναι να γράψουμε κάτι και για το περιοδικό «ΔΑΥΛΟΣ» που φιλοξένησε τη συνέντευξη. Εξώφυλλο άλλου τεύχους του περιοδικού είναι ενδεικτικό των αισθημάτων των συντακτών του έναντι του προσώπου του Χριστού. Οι συντάκτες του ανήκουν στους αρχαιολάτρες που δεν έχουν λάβει το μήνυμα ότι ο «Απόλλων» δεν έχει πια μαντική δάφνη και πηγή λαλούσα και ονειρεύονται την επάνοδο στην ειδωλολατρεία! Βέβαια δεν ξεκαθαρίζουν, αν πιστεύουν κι αυτοί ό,τι πίστευαν οι πρόγονοί μας ή απλώς αντιμάχονται την πίστη του λαού μας στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης. Πάντως ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΝ δηλώνει άθεος. Πόσο εύκολη η χωρίς συνέπειες δήλωση!

κ.Απόστολος Παπαδημητρίου